

## **VAN PASTOOR VAN ARS-KERK NAAR PASTOOR VAN ARS-KAPEL**

**Maandag Tweede Paasdag was de Pastoor van Ars-kerk bijna helemaal gevuld. Veel parochianen, ook vanuit de voormalige andere parochies, kwamen naar de laatste H. Mis in deze kerk. Sommigen waren er ook al bij toen in 1972 de eerste H. Mis in deze kerk plaatsvond. En dan nu de laatste, dat was uiteraard niet gemakkelijk.**

Het werd een mooie Eucharistie met fijne zang van Voces Glanae en een mooie preek van pastoor Kanke. Aan het einde van de mis het plechtige, emotionele moment van het wegdragen van het Allerheiligste naar de Christus Koningkerk en het doven van de Godslamp door koster Jeanny Hennekens. En dan is het even stil, maar niet lang want er is voor iedereen koffie, thee met Paasbrood en wat later ook een drankje voor wie wil. Er heerst een prettige sfeer van herinneringen ophalen, emoties delen en samen naar de toekomst kijken.

Er worden koorrepetities gepland in de zijkapel van de Christus Koning, maar dat is tijdelijk. Als de verbouwing van de Pastoor van Ars-kerk klaar is, dan verhuizen de repetities weer naar het vertrouwde gebouw.

### **Pastoor van Ars-kepel**

Met het liturgisch meubilair en de stoelen van de Pastoor van Ars-kerk is inmiddels de dagkapel van de Augustinuskerk heringericht. De meubels komen er heel mooi tot hun recht en dat geldt ook voor de kunstwerken van Gène Eggen. Beide blijven op deze manier behouden en zorgen voor een blijvende herinnering aan de parochie in de nieuwe Pastoor van Ars-kepel!



## **Verbouwing**

Begin mei start Triade met de verbouwing. Daarbij wordt o.a. een nieuw onderkomen gemaakt voor de Mariakapel, links aan de voorkant van het gebouw. Ook binnen wordt er grondig verbouwd, maar de kenmerkende elementen van het gebouw blijven gehandhaafd. Dat geldt ook voor de luifel aan de ingang, waar de naam Pastoor van Ars-kerk op blijft prijken.

Dit uit respect voor dit bijzondere cultureel erfgoed in Geleen Zuid en de mensen die er al die jaren voor hebben gezorgd!